

Mijn verslag van 20 augustus, wedstrijd nr. 11. 3^e zomer avond wedstrijd alweer.....zin in !! En weer is het een prachtige dag en zeker om s avonds te gaan vissen ! Het was weer gezellig druk in de kantine dus gauw inschrijven en nr. 17 loten ... toen ik naar buiten liep om een colaatje te drinken en een peukje te roken liep ik Trie tegen het lijf en hij zij dat ik ff mee moest om de nummers uit te zetten....oké leuk doen we zei ik. Het was nog redelijk druk op het strand [niet zo gek met zulk warm weer] dus ik als een haas achter de tractor van Trie aan om de nummers uit zetten en ik zag plaatselijk wat van dat lerse mos op het strand liggen.....[als dat maar goed gaat dacht ik.] maar het viel mee tijdens het vissen ,alleen de laatste meters met indraaien had je er wat last van. Eindelijk 19.00 we gaan beginnen met 27 man... na me eerste worp zag ik na 3 min me topje licht trillen ik dacht dat is niet verkeerd haha...en ja een botje van 17 cm , gelukkig van de 0 af [geen hugootje vanavond !! hahaha] na een echtpaar antwoord te hebben gegeven op de vraag wat wij allemaal wel niet aan het doen zijn met een verbaast gezicht...pffff aan het vissen mevr. mijn heer, ooo wat leuk was het antwoord, ja zei ik ! Ik kreeg na een uurtje een mooie tik op me hengel en had een mooie zeebaars van 36 cm en dacht dat gaat lekker zo, ff daarna vloog me top op en neer en een mooie bot van 34, toen viel het een tijdje stil maar wist ik toch nog een botje van 21 cm te strikken. Ik zag om me heen niet veel vangen en ik dacht dat er misschien wel een top 3 voor me in zou kunnen zitten, kan ze goed gebruiken de punten haha. Na de wedstrijd in het clubhuis bleek ik nr 1 te zijn daar was ik meer dan blij mee !! Peter Heskes had met een mooie tong van 37 cm de kanjer pot, gefeliciteerd Peter!! Eerst op 10-9 de derde NFB wedstrijd vissen in Petten [lekker naast de deur ook ! haha] en dan weer op 18-9 de 12^e wedstrijd van de vereniging vissen , nu al zin in !! Rest mij om te zeggen dat ik het meer dan naar me zin heb bij de WSV en blij ben dat ik hier mag en kan mee vissen ,fijne avond allemaal en tot de volgende wedstrijd , gr Hugo Poldervaart.